

Προς:
τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης
Σέρρες

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
22η Διδακτική περίοδος 2024-2025
Μάθημα 1^ο, Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2024, ώρα 7:00μμ.
Αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Νικ. Νικολάου 20**

**ΘΕΜΑ: Η Δημοκρατία: Γέννηση – λειτουργία- Αποτελέσματα.
Μέσα από κορυφαίους των Κλασσικών Χρόνων
(Θουκυδίδης – Πλάτων - Αριστοτέλης - Δημοσθένης – Λυσίας κ.ά.)**

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ζήσης Μητλιάγκας, Φιλολόγος

Με το πρώτο μάθημα στις 2 Οκτωβρίου, 7-8μ.μ. στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, μπαίνουμε αισίως στην 22^α διδακτική περίοδο (2003-2025). Ένα Πνευματικό Συμπόσιο για τον Ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό, που γίνεται κάθε Τετάρτη για 8 μήνες κάθε χρόνο. Κάνουν εισηγήσεις πολλοί πνευματικοί άνθρωποι της περιοχής μας και άλλων περιοχών και πανεπιστημίων και το παρακολουθούν αδιάλειπτα εκατοντάδες συνδημοτών μας κάθε χρόνο.

Το πρώτο μάθημα στην 22α διδακτική περίοδο αφορά το Δημοκρατικό Πολίτευμα, τη γέννηση του, τη λειτουργία του και τα αποτελέσματα που δημιουργούνται στις δημοκρατικές κοινωνίες.

Η Δημοκρατία είναι το σπουδαιότερο δώρο που χάρισε ο Ελληνικός πολιτισμός στην ανθρωπότητα.

Γεννήθηκε στην Αρχαία Ελλάδα μέσα σε ιδιαίτερες, όπως θα δούμε, γεωπολιτικές – οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Λόγοι που θ' αναφέρουμε στην εισήγηση μας: σιγά-σιγά οι μικρές κοινωνίες (πόλεις – κράτη) απομακρυνθήκαν από την αρχηγοκρατία και έκαναν, κυρίαρχο στις πολιτικές λειτουργίες τον πολίτη (πολιτοκρατία δηλαδή). Ο πολίτης συνολικά, έξω από παραδοσιακούς ηγεμόνες (οι ολίγοι – Ολιγαρχία) ονομάζονταν Δήμος και έτσι η διαχείριση των προβλημάτων από τους πολίτες – Δημότες ονομάστηκε Δημοκρατία, δηλαδή κράτος των πολιτών – δημοτών.

Έτσι σταδιακά το Δημοκρατικό πολίτευμα, μέσα σε καθεστώς ελευθερίας και δικαιοσύνης, αφού αφορούσε τον κάθε πολίτη ατομικά και κοινωνικά, απελευθέρωσε – ενεργοποίησε και αξιοποίησε κατά τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο, χωρίς εμπόδια, δογματικές προκαταλήψεις και ελεγχόμενους θεσμούς, πέτυχε μια καταπληκτική πρόοδο συνολικά και παρήγαγε προϊόντα πολιτισμού συνολικά που παραμένουν αιωνίως φωτεινοί σηματοδότες πανανθρώπινα και διαχρονικά σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες παγκοσμίως.

Σε μια σειρά μαθήματων που ξεκινούν την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 7-8 μ.μ. στην φιλόξενη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη θα αναφερθούμε στην πορεία γέννηση και εξέλιξη αυτού του πολιτεύματος και θα δούμε πως το έβλεπαν κορυφαίοι διανοητές της Κλασικής Ελλάδας (Θουκυδίδης – Πλάτωνας - Αριστοτέλης - Δημοσθένης – Λυσίας κ.ά.).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι ελεύθερη για τους συμπολίτες μας, χωρίς καμία δέσμευση (οικονομική – εξεταστική κ.ά.)

Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τετάρτη 7-8 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Νικ. Νικολάου 20

Επίσης θα αναρτώνται στο διαδίκτυο σε διάφορες ιστοσελίδες:

-Μαθήματα Κλασικής παιδείας

<https://www.youtube.com/channel/UCk6Czni-OkM9SHw7CznMSQw>

-Ζήσης Μητλιάγκας πρώην Δήμαρχος Σερρών:

<https://www.facebook.com/zisis.mitliagas/>

-Ανδρονίδης Θεολόγος:

https://www.youtube.com/channel/UCTtG_Mzft3dAi1VATdt46bA

<http://t-logo.blogspot.com>

Τα μαθήματα θα μεταδίδονται τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά.

Χορηγοί:

-η Α.Ε Θέρμη Σερρών (Τηλεθέριμανση)

-η ΤΟΥΟΤΑ ΟΥΣΤΡΙΑΣ Α.Ε. ΣΕΡΡΕΣ-ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ,

και ο ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α

Ζήσης Μητλιάγκας

Φιλολόγος

Συντονιστής των φορέων υλοποίησης