

Προς
τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης
Σέρρες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
21η Διδακτική περίοδος 2023-2024
Μάθημα 23ο, Τετάρτη 20 Μαρτίου και ώρα 7 μ.μ.
Στο Αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Νικ. Νικολάου 20

ΘΕΜΑ: Πνευματικοί Δημιουργοί των Σερρών

ΕΡΓΟ: Ο Αριστοτέλης και η Αναζήτηση της ανθρώπινης Ψυχής

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Μπαντές Θανάσης, Φιλολόγος

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Νατάσα Δάγκου, Φιλολόγος

Θανάσης Μπαντές: Η εξομολόγηση ενός δημιουργού

Το βιβλίο «Ο Αριστοτέλης και η αναζήτηση της ανθρώπινης ψυχής» που θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου αποτελεί προσέγγιση του έργου του Αριστοτέλη «Περί Ψυχής» φιλοδοξώντας όχι μόνο να καταδείξει την αριστοτελική οπτική του θέματος, αλλά και την αδιαπραγμάτευτη επικαιρότητά του. Τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο ψυχή; Πώς διαμορφώνεται; Πώς συσχετίζεται με το σώμα; Έρχεται ως κάτι προκαθορισμένο από τη φύση ή το περιβάλλον θα παίζει ρόλο στη διαμόρφωσή της; Ποιος ο ρόλος των αισθήσεων; Από πού πηγάζει η φαντασία και η λογική σκέψη; Ποια η αριστοτελική άποψη για την αθανασία της ψυχής;

Τα ερωτήματα αυτού του είδους εξακολουθούν να προβληματίζουν και να επιδέχονται διαφορετικές απαντήσεις όχι μόνο ως ένα παιχνίδι θεωρητικής φιλοσοφικής προσέγγισης που εξάπτει το ενδιαφέρον, αλλά και ως ανάγκη σχεδόν υπαρξιακή του ανθρώπου που θέλει να συνειδητοποιήσει με ακρίβεια την ταυτότητα του εαυτού του. Αυτή ακριβώς είναι η μυστηριώδης εκδοχή της ψυχής που αναμφίβολα κρύβεται μέσα στο σώμα δημιουργώντας ανεξήγητες εκδοχές της ύπαρξης. Γεννιέται από την ύλη ή ενυπάρχει ως πνευματικότητα μέσα της; Πώς καθορίζεται; Είναι δυνατό να μιλάμε για γνώση του εαυτού όταν τα ερωτήματα αυτά μένουν αναπάντητα;

Σε τελική ανάλυση, η διερεύνηση της ψυχής δεν είναι τίποτε άλλο από την απόπειρα της βαθύτερης δυνατής διερεύνησης του ανθρώπου. Αυτή τουλάχιστον ήταν η πρόθεση του Αριστοτέλη. Κι αυτός είναι ο λόγος που το έργο «Περί Ψυχής» θα είναι πάντα επίκαιρο.

Ο Θανάσης Μπαντές γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1975 και μεγάλωσε στις Σέρρες. Το 1994 ξεκίνησε τις σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή των Ιωαννίνων, στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, απ' όπου και αποφοίτησε επιλέγοντας την κατεύθυνση της Φιλοσοφίας. Σήμερα ζει στις Σέρρες και εργάζεται ως φιλόλογος στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αρθρογραφεί τακτικά στην ιστοσελίδα του Ερανιστή (eranistis.net).

Έχει γράψει τα βιβλία «Ο Θουκυδίδης, ο Πόλεμος και η Πολιτική», «Ο Αριστοτέλης και η Γέννηση της Πολιτικής Επιστήμης», «Ο Αριστοτέλης και η Αναζήτηση της Ιδανικής Πόλης», «Νεοφιλελευθερισμός εναντίον Δημοκρατίας», «Ο Ξενοφώντας, τα Ελληνικά και η Διπλωματία του Πολέμου», «Ο Αριστοτέλης, η Ηθική Αρετή και η Κατάκτηση της Ευτυχίας» και «Ο Αριστοτέλης και η Κοινωνική Διάσταση της Αρετής».

Η Νατάσα Δάγκου είναι φιλόλογος και ενεργό μέλος του Συλλόγου Φίλων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τετάρτη 7-8 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Νικ. Νικολάου 20

Επίσης θα αναρτώνται στο διαδίκτυο σε διάφορες ιστοσελίδες:

-Μαθήματα Κλασσικής παιδείας

<https://www.youtube.com/channel/UCk6Czni-OkM9SHw7CznMSQw>

-Ζήσης Μητλιάγκας πρώην Δήμαρχος Σερρών:

<https://www.facebook.com/zisis.mitliagas/>

-Ανδρονίδης Θεολόγος:

https://www.youtube.com/channel/UCTtG_Mzft3dAi1VATdt46bA

<http://t-logo.blogspot.com>

Τα μαθήματα θα μεταδίδονται τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά.

Χορηγοί:

-η Α.Ε Θέρμη Σερρών (Τηλεθέρμανση)

-η ΤΟΥΥΟΤΑ ΟΥΣΤΡΙΑΣ Α.Ε. ΣΕΡΡΕΣ-ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ,

-ο ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α

-και η Συνεταιριστική Τράπεζα

Υ.Γ. Καλό είναι για την υγειονομική σας προστασία να φοράτε μάσκα

Ζήσης Μητλιάγκας
Φιλόλογος
Συντονιστής των φορέων υλοποίησης